

Den 22. oktober 224

DN kommentarer til Tema om Levende byer og Lokalsamfund

Kommunens (forslag til) planstrategi 2024 omkring byer og lokalsamfund lægger hovedsagelig vægt på 5 områders bykerner - nemlig Holte, Birkerød, Bistrup, Vedbæk og Nærum, hvor man generelt er indstillet på at skabe levende, sammenhængende byrum, der indbyder til samvær og aktivitet bl.a. ved etablering af grønne samlingspunkter. Generelt ønsker man at styrke og bevare bydelenes arkitektoniske særpræg og har få ambitioner om at udvide boligmassen.

Hertil kunne DN knytte en serie af konkrete forslag, der efterlever kommunens egen målsætninger:

De grønne områder omkring kommunens Rådhus kunne omdannes ved øget biodivers beplantning, og oaser kunne etableres til ophold. Således kunne kommunen gå forrest i at inspirere borgerne til at "genbesøge" deres egne haver.

Etablering af mere håndfast samarbejde med grundejerforeninger og boligselskaber om udvikling af grønne arealer, der bare ligger hen som grøn ørken (eksempelvis ved boligblokkene over for Nærum Gadekær). Man kunne udpege samarbejdsområder i alle 5 nævnte bydele på den baggrund.

DN kunne komme med en serie helt lavpraktiske og konkrete forslag til udvidelse af det grønne i byrummet - så som udnyttelse af tagarealer til beplantning og oaser, etablering af midlertidige byrum ved hjælp af højbede på hjul, der indeholder insektvenlige planter som lavendel, rosmarin og merian. Problemet ved de fleste byrum er jo, at de bedste og mest egnede områder til det, man kalder "samfærdsel" og ophold og grønne oaser, er parkeringspladserne!! Men man kunne måske udskrive en konkurrence om, hvordan man kan gøre p-pladserne mere grønne, æstetiske og anvendelige til andet end biler?

Man kan insistere på etablering af samarbejde med firmaer med grøn profil, der ønsker og evner at arbejde på grønne præmisser på alle niveauer i kommunalt regi.

Når det er sagt, er der brugt meget krudt på bykerne.

Men byer og lokalsamfund består af andet end bykerner - folk færdes også i de store nær-industriområder omkring Silvan og Maxizoo etc. - og de kan ikke komme hurtigt nok hjem igen, fordi de er så triste!

Der er ikke meget at hente angående den slags lokalområder i planstrategien.

Her kunne DN påpege og komme med forslag:

Industriforetagender lige omkring byerne kunne inddrages i samarbejde omkring etablering af sunde, grønne områder. Man kunne insistere på større krav til bæredygtighed, æstetik og etablering af oaser til ophold, så randområder som "Birkerød Bilby" ikke bare er trøstesløse og uinspirerende, men steder med stemning og iderigdom. De er også egnede til at afprøve forskellige grønne ideer, da der ofte er god plads!

Der er tale om store, forsømte områder, der virkelig præger de fleste byområder negativt. Som det er nu, ligger de hen som Det Vilde Vesten uden mål og med.....

Og - brug ikke penge på unødvendige tiltag!

Prestigeprojekter - f.eks flytning af Vedbækfundene - dræner kommunekassen, og ender med at udsulte andre tiltag.

Vi håber, at vores kommentarer til dette tema kan inspirere og bruges til noget..

Med venlig hilsen

DN Rudersdal